

DOODLEUK KWARTET

voor de betere grafstemming...

Doodleuk Kwartet is niet bepaald een doodgewoon kwartet. Het spel bestaat uit 55 kaarten: 13 kwartetsets met extra symbolen en 3 R.I.P.-kaarten die chaos veroorzaken tijdens het spel. Goed voor uren plezier, want de regels bij dit kwartetspel zijn net even anders...

Behalve kwartetten sparen, kun je anderen 'RIPpen' of 'een Heintje flikken'.
Maar pas op: dit kunnen ze ook bij jou!

Om je dood te lachen...



Doodleuk Kwartet is een spel in blijk van **Zonder Streepje** met tekeningen van **Merlin Kater**.

De eerste oplage bestaat uit 500 kwartetspellen, door Merlin gesigneerd.

Prijs: €14.70



EERSTE OPLAGE: GESIGNEERD!

Kijk voor meer informatie & bestellen op: www.doodleukkwartet.nl

WAAROM EEN SPEL OVER DE DOOD?

Afgelopen voorjaar werden we benaderd door **Christien Heinsius** van **Zielskracht Uitvaart** of we een spel konden verzinnen waarin de dood een hoofdrol speelt.

Christien is uitvaartondernemer en vertelde ons dat het onderwerp dood door de levenden vaak angstvallig gemeden wordt. Men weet hierdoor eigenlijk te weinig over afscheid nemen en alle manieren waarop dit mogelijk is. Zelfs als het overlijden vooraf gegaan wordt door een periode van terminaal ziek zijn, is de dood zelf vaak niet bespreekbaar.

Dit geeft te vaak problemen. Als de overledene en de achterblijvers hun wensen en ideeën omtrent het afscheid niet met elkaar besproken hebben, wordt het gissen. Wat de een denkt dat voor de ander belangrijk is, blijkt achteraf niet zo te zijn. En omgekeerd worden zaken bagatelliseerd die voor iemand juist essentieel waren.

"Moet je dan doodleuk met elkaar een spel spelen tijdens de dagen voorafgaande aan een uitvaart?" vroegen we ons af.

"Nee," zei Christien. "dan is het feitelijk al te laat. Het zou mooi zijn als mensen in een periode waarin nog volop geleefd wordt, af en toe een gesprek hebben over de dood. Zodat je je meer bewust wordt van hoe je hier zelf tegenaan kijkt. Of je er bang voor bent, wat je denkt dat er na je dood met je gebeurt en ook wat je eigen laatste wensen zijn."

We vonden het allemaal belangrijk dat ook een onderwerp als *zelfmoord* over tafel gaat. Het is misschien wel het meest confronterend van allemaal en wie het van dichtbij meemaakt, kan vaak nergens terecht met de mix van emoties die het teweegbrengt.

Dus dachten we na over een spel voor de levenden waarbij het onderwerp de dood is.

Merlin Kater kwam als eerste met het idee voor een kwartetspel en werd de illustrator.

Natuurlijk is het essentieel dat bij het spelen van een spel over de dood, de stemming niet omslaat in een zware grafstemming. Dat er juist veel gelachen wordt. En dat het al helemaal niet doodsaaï mag zijn. Zo ontstonden steeds meer ideeën voor de fatale R.I.P.-kaarten en fnuikende spelregels - van **doodgewoon** kwartet naar **Doodleuk Kwartet!**

Christien heeft ons ondertussen veel geleerd over uitvaartverzorging, alles wat hierbij mogelijk is en hoe het allemaal heet. Dat we hier wat van hebben opgestoken, ga je betwijfelen als je ziet hoe we sommige kaarten genoemd hebben...

In het spel komen alle onderwerpen met een knipoog langs. Zo hebben we 'lijkverpakkingen' voor de overledenen en hun uitvaart valt in de set 'opgeruimd staat netjes'. We willen hier graag benadrukken dat dit onze foute humor is en dat we deze bewoordingen nooit over Christien's lippen hebben horen rollen! Zie **www.zielskrachtuitvaart.nl** voor hoe het wel moet.



Op een betere grafstemming!

Patricia & Marlise Ritsema van Eck (zonder streepje!)

www.zonderstreepje.nl
www.doodleukkwartet.nl